



# WIJN UIT DE BUNKER

Wie haalt het in zijn hoofd om wijn te gaan maken op een vervallen luchtmachtbasis? En bovendien in een oude schuilkelder? Toen de jonge Duitse wijnmaker Hans-Bert Espe een voormalige koude-oorlogsbunker zag, was hij meteen verkocht.

TEKST: STÉPHANE GODFROID

‘Oorlogsbunker te huur’, stond er op de annonce. ‘Schitterende ligging, industrieterrein Lahr.’ Geen enkele deftige wijnmaker die op dergelijke advertentie zou reageren. Behalve Hans-Bert Espe. Samen met zijn toenmalige liefde Silke droomde de Duitser ervan wijnmaker te worden. ‘Maar in 2003 hadden we geen rooie duit om een deftige winery te bouwen. En ook materieel aankopen ging niet. Met onze spaarcenten kochten we wel die bunker én enkele percelen wijnstokken rond Kenzingen, op een steenworp van Kaiserstuhl, in het zuidwesten van de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. Later kwam er ook een wijngaard in Malterdingen bij.’

De oude schuilkelder was na de koude oorlog door de Canadese militairen verlaten. Omdat de bunkermuren een halve meter gewapend beton bevatten en alles achter loodzware stalen deuren zat, was het zaakje perfect voor een wijnkelder: een stabiele temperatuur en vrij vochtig. ‘Ik herinner me dat de temperatuur tijdens de zomer van 2003 tot 40 graden krom. Maar in de bunker was het nooit warmer dan 14 graden. Kon niet beter’, vertelt Espe.

## WATERLANDROVER

In de schuilkelder - vandaar ook de naam van het wijnhuis Shelter - was niet het minste comfort. Zelfs geen stromend